

DET KUNNE VÆRE GÅET HELT GALT

Anita Skovmøller er A-dommer i dressur, hun er en rutineret rytter og håndterer heste hver dag, men alligevel gik det galt fredag d. 30. marts, hvor Anita blev sparket i hovedet. Hun skulle bare lige have hestene ind fra fold, inden hun kunne holde fri

TEKST: PERNILLE LYKKE HANSEN
FOTO: PRIVAT

Anita Skovmøller bor på Stald Narnia nord for byen Gesten i region Syddanmark. I stalden står fire heste, de to er hendes egne og de resterende har hun i ridning. Anita er dressurrytter og underviser også i dressur, men alt dette foregår i fritiden. Hun har valgt at hestene ikke skal være hendes primære levevej, så hun underviser dem hun har tid og lyst til, uden at det bliver en sur pligt.

Øv! Det har jeg bare ikke tid til

Det havde været en lang dag med undervisning og Anita var ved at tage hestene ind fra fold. – Det skulle lige gå lidt hurtigt med at få hestene ind og tankerne var et andet sted, fortæller

Anita. Hun gik med den ene af de fire hopper, hun har stående derhjemme, hoppen lavede et kast med hovedet i glæde, og så kom bukkespringet. Uheldigvis var Anita træt og gik med hesten i et lidt for langt tov, derfor ramte hesten hende i hovedet med en baghov. – Normalt ville jeg smile af, at hestene laver et lille spjæt i glæde, men jeg går normalt heller aldrig med hestene i lang snor, siger Anita. Det blev en dyr lærestreg for at afvige fra den normale påpasselighed Anita ellers praktiserer, men det kunne være endt meget værre end det gjorde. Hoppen ramte Anita i hovedet lidt skråt fra siden, det gjorde selvfølgelig rigtig ondt, men Anita blev på benene og havde stadig fat i hoppen. – Jeg tager hånden op til hovedet og kan



Selv dygtige og rutinerede ryttere som Anita Skovmøller kan begå fejl som kan have alvorlige konsekvenser.

se, at den bliver helt rød. Det første jeg tænker er: Øv, det har jeg bare ikke tid til!

Afsted med ambulance i strømpesokker

Anita fik ringet til sin kæreste, som var i huset, og fik hoppen ind i stalden. – Den står bare og kigger på mig med et blik der siger: ups. Anita bebrejder på ingen måde hesten, hun siger at ulykken er hendes egen skyld, fordi hun ikke havde ordentlig fat i tovet. Da kæresten så hende, ringede han efter en ambulance. – Jeg finder et håndklæde til at holde på såret, mens vi venter på ambulancen, det var selvfølgelig et beskidt hestehåndklæde, griner Anita. – Mens vi venter, slår det mig at

ambulancefolk ofte klipper ridetøjet af folk, når de kommer ud til hesteulykker, så jeg siger til min kæreste, at han skal skynde sig at tage mine Ariat-støvler af, dem ville jeg ikke miste. Så da jeg bliver kørt afsted med ambulancen, er det i strømpesokker. Igen griner Anita, og vi bliver enige om at der måske er lidt langt fra hovedet til støvlerne.

Slap med 13 sting

Anita slap med 13 sting i panden og en ordentlig omgang hovedpine, og lægerne mente ikke engang, at der var tale om hjernerystelse. – Jeg har været utrolig heldig, det kunne være gået helt galt, siger Anita og fortæller, at hun et par dage efter



Anita Skovmøller er A-dommer i dressur, hun underviser og har selv redet dressur på Grand Prix-niveau. Her ses hun på Sandro ved DM-stævnet på Broholm. Foto: Ridehesten.com/Sanne Kolind

også døjede med en del hævelse i ansigtet, så det var svært at åbne øjnene. Fredag, præcis en uge efter ulykken, fik hun taget stingene og sad allerede på hesteryg igen i samme week-end. – Jo, det gjorde da ondt at have ridehjelme på, men ride det skulle jeg, siger Anita.

Gør ikke noget anderledes i dag

Når man spørger ind til om ulykken har sat spor i Anita og om hun gør noget anderledes i dag, siger hun nej.

– Jeg gør ikke noget anderledes i dag. Jeg passer altid meget på og tænker meget over, hvad jeg gør, når jeg håndterer heste. F.eks. går jeg aldrig med to heste ad gangen, fortæller Anita og tilføjer, at hun måske fremover vil tænke endnu mere over, hvad hun gør og aldrig vil gå med lang snor igen. Anita håber at andre ryttere og hestefolk vil tage ved lære af hendes fejl, da det hurtigt kan gå galt, når man ikke har fuld fokus på hesten.



Heste er ikke farlige dyr, **men de er store**, og vi, som håndterer dem, sætter os ofte i farlige situationer med hestene

– Heste er ikke farlige dyr, men de er store, og vi, som håndterer dem, sætter os ofte i farlige situationer med hestene. Hun mener, at man skal være opmærksom på, hvad det er for en situation man sætter sig selv i med hesten, og koncentrere sig om det man laver for sin egen og hestens sikkerheds skyld.

CSH



OPTIMAL FODRING AF FØL, UNGHESTE OG AVLSHOPPER



Har du et føl,
en unghest eller
avlshoppe, så har
vi et foder der
matcher!

Er du i tvivl om, hvilket foder som passer bedst til din hest, er du altid velkommen til at kontakte vores foderrådgivning.

